



Even voorstellen: onze nieuwe safaritenten!

Nieuwsbrief 2016/2017

En voor we het wisten was het jaar om! We kijken er met gemengde gevoelens op terug. De eerste maanden waren nog nooit zo nat en koud geweest zolang we ons konden heugen. Tot 20 juni duurde dat. Maar vanaf dat moment scheen de zon ook veelvuldig, gelukkig en werd het drukker en drukker op de camping. Op 2 juli vierden we, dat we 40 jaar getrouwd waren met alle campinggasten, veel vrienden en familie. Door het twijfelachtige weer besloten we op laatste moment om naar de feestzaal in het dorp te gaan. Dank aan alle hulp voor die dag! De bluesband Mister Tchang zorgde voor een geweldig dansfeest tot in de kleine uurtjes met als toetje onze dorpsgenoot Michel Herblin met zijn mondharmonica's. Ook de voordrachten van Jo, Alie en Roel en het campinglied van Frans waren geweldig! Wij bedanken iedereen voor zijn bijdrage aan deze happening.

We hadden dit jaar weer hulp van Lammie en Jos, die o.a. de tenten op hebben gezet, Nancy die ons bijstond tijdens de zomer en Lammie, Jos en Annelies (en af en toe Jean) die hebben geholpen met de snoei, en natuurlijk niet te vergeten alle vrijwilligers die meehielpen op de braderie! Onze hartelijke dank voor jullie hulp!

haalde.

Nieuwe tenten

Vanaf eind mei kunnen onze gasten twee luxe safari tenten huren. De tenten zijn geschikt voor 5 personen, en alle meubilair is van steigerhout. Het tweepersoons hemelbed is 160 x 200 en is voorzien van een klamboe. De overige drie slaapplekken bestaan uit een stapelbed en een gewoon bed, 80 x 200. Er wordt gekookt op gas, er is een magnetron, oventje, broodrooster, wok, koel/vriescombinatie. Het totale oppervlak van de tent is 40m2 waarvan het terras 15m2 beslaat. De gasten maken gebruik van het sanitair gebouw op de camping. De tenten staan op plaatsen 63 en 64 en krijgen een prachtig uitzicht op de bergen en het kasteel van Rouffillac.

Nieuw terrein

Al jaren was het een doorn in ons oog, het onverzorgde terrein, grenzend aan ons terrein. We bedoelen het terrein achter de vuilcontainers, als u vanuit het dorp komt aan de rechterkant liggend tussen het zandpad en onze camping. Vanuit veiligheidsvoorschriften en ook vanuit irritatie hadden we de eigenaar benaderd en uiteindelijk zijn we overeengekomen dat wij het terrein kopen. Dus binnenkort wordt het terrein schoongemaakt op wat bomen na zodat ons uitzicht weer onbelemmerd is.

De Inhoud van deze Nieuwsbrief

- Nieuwe tenten!
- Nieuw terrein
- Betere wifi
- Oude bomen en nieuwe bomen
- Vrijwilligers her en der
- De spooktocht

'...moesten eerst een toverdrankje brouwen...'



We hebben een aantal hangmatten van het merk Fatboy rondom het zwembad geplaatst zodat je lekker kunt relaxen in de zon!

Jeu de Boules

De foto's van de jeu de boules toernooien hangen weer aan de website!



Nieuwe kastanjeboom.....

We krijgen een geheel vernieuwd dorpsgezicht! De 160 jaar oude kastanjeboom gaat verdwijnen omdat de boom al jarenlang ziek is en een gevaar gaat vormen bij stormachtig weer. Omdat de kastanjeboom rond 1850 geplant werd als levensboom is er een nieuwe levensboom geplant waar de hele gemeenschap aan mee heeft geholpen. Op bovenstaande foto heeft de dorpsoudste de spade in haar handen, 98 jaar is ze! Niet alleen de kastanjeboom is vervangen, ook de wegen in ons dorp zijn en worden vernieuwd. De weg naar ons toe is inmiddels klaar en ziet er knap uit, momenteel werken ze aan het centrum dat geheel op de schop gaat. De werkzaamheden zijn in april afgerond.

.....en andere bomen

Maar ook op de camping zelf hebben we nieuwe bomen geplant want door de grote droogte in juli en augustus waren nogal wat bomen gesneuveld. We hebben ze vervangen door een boom die in september rode bladeren krijgt.

Camping le Mondou

John, Lia en Nick Doejaaren

Le Colombier

24370 St-Julien-de-Lampon

Telefoon:

0033-553297037

E-mail:

lemondou@camping-dordogne.info

Website:

camping-dordogne.info

camping-dordogne.blogspot.com

Betere wifi

We hebben ons wifi-systeem uitgebreid zodat men nu overal op de camping een beter signaal ontvangt. Dus zelfs op de plaatsen beneden aan ons terrein kunnen beter wifi ontvangen!

En betere stoelen!

We hebben de terrasstoelen dit jaar vervangen, in degelijke aluminium stoelen. Iedereen hielp een handje mee om ze uit te pakken!



De spooktocht

Na een jaartje geen spoken gezien te hebben, waren ze dit jaar weer volop aanwezig! En hoe! De kinderen moesten eerst een toverdrankje brouwen met elkaar onder toezicht van de heks. Gelukkig ging dit heel goed! En daarna kon de barre tocht beginnen. Het gegil was weer overal te horen en natuurlijk vonden de stoerste kinderen het helemaal niet eng, maar wij wisten beter! Dank aan alle vrijwilligers!



Alle spoken!



de heks

Deze zomer komen Lammie en Jos ons versterken!

Marché gourmand

Sinds een paar jaar staan we twee keer in de zomer in het dorp op de marché gourmand met gerookte vis en overheerlijke taart van traiteur Les Sucrés-Salés de Mathilde.



Het is altijd een hele gezellig happening, waarbij iedereen bij iedereen aanschuift met zijn bordje en bestek om te genieten van al het lekkers onze regio te bieden heeft. Er zijn naast onze vis ook entrecôtes en eendenborst te krijgen, gebakken aardappeltjes, soep, foie gras, crêpes en drank natuurlijk. Ook hierbij zijn we weer ontzettend geholpen door een aantal vrijwilligers, dank jullie wel!



We hebben een nieuw waterpunt gemaakt bij de plaatsen 54 t/m 65. Enkele jaren geleden was dit punt weggehaald maar nu dus weer in ere hersteld!

WIJ WENSEN } dagen
JULIE 365 } gevuld
met warmte,
liefde en licht