



Zo mooi.....

## Nieuwsbrief 2010/2011

De tijd vliegt voorbij, voor we het weten zitten we alweer in de zon aan een verfrissend drankje, de hoogste tijd dus voor een nieuwe nieuwsbrief, waarin we u weer verslag doen van het afgelopen seizoen.

Ook dit jaar zijn we weer ontzettend verwend met allerlei specifieke Nederlandse lekkernijen, dank u wel allemaal, maar we zijn ook erg dankbaar dat we zoveel hulp hebben gehad het afgelopen jaar, zowel bij de bouw van het sanitair als bij het snoeiwerk. Onze dank gaat daarvoor speciaal uit naar Ria, Rob en Henny, Babs en Ton, Annelies en Greet, Ineke en Ferry, Jan, Leo, Marte en Henk, zonder jullie hulp hadden we het niet zo snel voor elkaar gekregen!

Na een strenge winter dachten we een geweldige zomer te krijgen. Niets was minder waar. We werden geplaagd met regendagen in mei en juni, en ook augustus en september waren niet geheel droog. Het meest bizarre weer kregen we eind mei, toen werden we overvallen door enorme hagelstenen, soms wel 4 cm doorsnee.

Maar gelukkig hadden wij het niet zo nat als bijvoorbeeld in de Var, waar veel campings werden bedolven onder een dikke laag modder met alle

gevolgen van dien. Maar we houden de moed erin, volgend jaar hebben we nieuwe kansen!

Ons nieuwe sanitair is dit jaar in gebruik genomen, en we waren erg tevreden. Het belangrijkste was natuurlijk dat er altijd warm water was in de douches, die ook nog eens lekker ruim zijn.



## Kerstaanbieding

**De volgende aanbiedingen zijn uitsluitend geldig indien geboekt voor 25 januari 2011**

- 2 april tot 30 april een week stacaravan, betaalt u geen schoonmaakkosten, dus ipv € 210,- betaalt u € 175,-. **Vanaf 4 weken € 160,- per week.\*\***

- van 30 april tot 28 mei € 175,- per week, vanaf de derde week betaalt u € 160,- per week. Excl schoonmaakkosten.\*\*

\*\* incl. 60Kw stroom per week, meerverbruik € 0.20 per Kw.

Kampeerders opgelet, 4 weken of langer verblijf geeft u recht op 10% korting.

## De Inhoud van deze Nieuwsbrief

- Het afgelopen seizoen
- Nieuw chalet
- Samen schilderen
- SVR-beurs
- Enige aanbiedingen

**'....ze hebben 'n ander stekje gevonden .....**



Voetballen, voetballen, voetballen.....



We hebben een nieuw access-point aangelegd om nog beter te kunnen internetten!



## De activiteiten

We hadden dit jaar geen nieuwe activiteiten gepland, maar door toedoen van een van de jeugdige kampeerders kwamen we op het idee een kinder-vlooiemarkt te houden. Het was nog niet echt een succes, maar dat had te maken met de spontaniteit van het plan, dus dit gaan we komend seizoen weer proberen.

Iets van geheel andere orde is het parasailen. In het nabijgelegen dorp Le Roc is het mogelijk om dit te doen. Een hele belevenis om van grote hoogte de Dordogne te zien. Dit gebeurt natuurlijk met een duosprong, maar het is er niet minder spectaculair door. Nu is dit geen activiteit die met een grote groep gedaan kan worden. Bij goede weersomstandigheden kunnen er maximaal 10 personen per dag springen. Er wordt ook een film gemaakt die men naderhand op dvd kan krijgen. Uiteraard blijven we speuren naar nieuwe evenementen, we houden u op de hoogte!

**Wie durft het aan? Wie komt ons in 2011 helpen van half juli tot half augustus? Ben je tussen 16 en 18 jaar, dan kun je solliciteren tot eind januari 2011.**

**Camping le Mondou**  
**John, Lia en Nick Doejaaren**  
**Le Colombier**

**24370 St-Julien-de-Lampon**

**Telefoon:**

**0033-553297037**

**E-mail:**

**[lemondou@camping-dordogne.info](mailto:lemondou@camping-dordogne.info)**

**Website:**

**[www.camping-dordogne.info](http://www.camping-dordogne.info)**

## De schildercursus

Afgelopen seizoen organiseerden we voor het derde achtereenvolgende jaar de schildercursussen in het voorjaar. En ook dit jaar was Jan Halmans weer de enthousiaste begeleider. In 2011 kunnen we helaas geen beroep op hem doen, maar zullen we het zonder hem gaan proberen. Geen cursus, maar wel met elkaar op pad om de Dordogne weer te geven op papier of linnen. Dus als u in mei komt, vergeet niet uw schilderspullen mee te nemen!

## Volgende nieuwsbrief

In de volgende nieuwsbrief kunt u alles lezen over een nieuw speeltoes-tel en het franse sterrensysteem.



## Waar is de pad?

Nu ons nieuwe sanitair klaar is, en de muren dicht, vraagt u zich misschien af waar de padden zijn gebleven!



Ze zijn er nog steeds! Maar ze hebben een ander stekje gevonden, bij ons voor de huisdeur! Omdat ze zo groot zijn, lijken ze exotisch, maar niets is minder waar. Ze komen in heel Europa voor, behalve in Ierland, en ze kunnen tot 15 cm groot worden. Nu worden de vrouwtjes het grootst, de mannetjes zijn eenderde kleiner. De latijnse naam van de soort die bij ons voorkomt is *bufo bufo spinosus*.

Als afweer scheiden ze een gif af dat bij de mens huidirritaties oplevert, en de enige dieren die hier immuun voor zijn, zijn ringslangen en egels!

Op 29 januari en op 5 februari staan we op de SVR-beurs in resp. Den Bosch en Apeldoorn. Misschien zien we u daar?

## Tentverhuur

Afgelopen seizoen hadden we voor het eerst 8 tenten staan van Tentolux. Dit bracht meer leven in de brouwerij met zich mee. Het stond ook wel heel gezellig op het grote veld.

Voor het komende seizoen heeft Tentolux voor iedere tent een zogenaamde tarp, om het verblijf nog aangenamer te maken en voor de snelle beslissers een gratis Fatboy! Zie hiervoor op de website van Tentolux.

## Nieuw Chalet

Vanaf komend seizoen kunt u ook bij ons een chalet huren. Dit chalet heeft 3 slaapkamers en er kunnen maximaal 8 personen in slapen. Het heeft een groot overdekt terras van 12,5 m<sup>2</sup> en een woonoppervlak van ruim 38 m<sup>2</sup>. Heerlijk 's avonds op het overdekte terras in de zwoele avond terwijl uw woonruimte gekoeld wordt door een airco! Bovendien kunt u als huurder gratis draadloos internetten! Foto's kunt u vinden op onze website.

## Jeu de boules

Misschien had u al gekeken op onze website maar inmiddels zijn alle jeu de boule-winnaars op het web gezet, klik op onderstaande link om ze (nog) eens te bewonderen:

[Foto's petangue 2010](#)

